



Komt u gerust kijken

Wij begrijpen goed dat u een fijne en betrouwbare omgeving zoekt voor het levensafscheid. Daarom leiden we u en/of familieleden graag rond binnen de afdeling.

Bel 075-6472538 voor een vrijblijvend gesprek of rondleiding. Evean Oostergouw in Zaandam is makkelijk bereikbaar via de A7 of met het openbaar vervoer. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid.

Professionele palliatieve zorg in een prettige omgeving

Palliatieve Unit De Gorter – Oostergouw, Zaandam



Alle zorg en ondersteuning die u nodig heeft

Er komt een moment dat afscheid nemen van het leven onafwendbaar is. Soms na een periode van afnemende gezondheid, soms onverwacht. Menigeen bereidt zich het liefst in de vertrouwde thuisomgeving voor op het naderende einde. Maar als de situatie dat niet toelaat, dan is het prettig om te weten dat u terecht kunt op de Palliatieve Unit van Eevan Oostergouw. Hier bieden we u alle zorg en ondersteuning om met zo min mogelijk ongemakken afscheid te nemen van het leven.

➤ We zijn er dag en nacht voor u

Binnen onze Palliatieve Unit is 24 uur per dag, 7 dagen per week professionele hulp aanwezig. Dat betekent dat we er altijd voor u zijn. Eén druk op de knop en onze verzorgenden en verpleegkundigen staan voor u klaar. Niet alleen voor medische zorg, maar juist ook voor ondersteuning op de moeilijke momenten. Soms kan dat een luisterend oor zijn, soms een hand op de schouder. Alle medewerkers op onze unit zijn speciaal opgeleid voor zorg in de laatste levensfase. Zij hebben veel ervaring in de palliatieve/terminale zorg en weten hoe ze rust kunnen brengen.

“Er viel een last van onze schouders”

➤ Alle zorg bij de hand

Omdat onze Palliatieve Unit deel uitmaakt van een verpleeghuis, bent u altijd verzekerd van de beste zorg. We hebben verpleegkundigen in huis die complexere zorg kunnen leveren, zoals wondzorg, infusie en zuurstof toediening. Daarnaast werkt er in Oostergouw een team van verpleegkundig specialisten, specialist ouderengeneeskunde, fysio-ergotherapeuten, activiteitenbegeleiders, een logopedist en een diëtist. Ook zij zetten zich er graag voor in dat u met zo min mogelijk ongemak uw dagen bij ons doorbrengt.



Speciale aandacht hebben we voor uw geestelijke gesteldheid. Wanneer emoties de overhand krijgen, kan het prettig zijn om met een geestelijk verzorger of psycholoog te praten. Ongeacht uw geloof of levensbeschouwing luisteren en begeleiden ze u. Ook ondersteunen ze u bij vragen rondom zingeving, leven en dood.

Voor alle leeftijden

Hoewel onze Palliatieve Unit in een verpleeghuis is gevestigd, bieden we palliatieve zorg voor alle leeftijden. Met een team van jongere en oudere verzorgenden en verpleegkundigen kunnen we altijd aansluiten bij uw leeftijd

> Uw eigen kamer

Binnen de huiselijk ingerichte Palliatieve Unit verblijft u op uw eigen eenpersoonskamer. De badkamer is altijd dichtbij – meestal in de kamer zelf, soms op de gang. Hoewel wij zorgen voor een bed, kast en wastafel is er altijd ruimte om een persoonlijke touch aan uw kamer te geven. Dus neem gerust wat persoonlijke spullen zoals foto's, plantjes of uw eigen luie stoel mee.

Heeft u iets wat u graag eet? Iets lekkers dat thuis ook vaak op het menu stond? Vertel ons uw wensdietf en wij houden er graag rekening mee.

“Het voelt als een warm bad. Blij dat we de stap hebben genomen”

“Sinds mijn moeder hier is, ben ik geen mantelzorger meer, maar gewoon weer haar zoon”



Alle faciliteiten tot uw beschikking

Goed om te weten: Oostergouw beschikt over vele faciliteiten waarvan u en/of uw familie gebruik kunnen maken. Zo is er een Grand Café voor een drankje of een kop koffie met gebak, een gezellig restaurant voor de lunch, een oefenzaal met fitnessapparatuur en een bibliotheek. Verder komen regelmatig een kapper en een pedicure langs. Wekelijks zijn er kerkdiensten. Daarnaast zijn er 3 x per jaar herdenkingsbijeenkomsten.

➤ Aandacht en ruimte voor de familie

Omdat het afscheid ook voor dierbaren een heftige periode is, hebben we alle aandacht voor hen. Op de Palliatieve Unit kennen we geen bezoektijden. Familie is altijd welkom. Onze medewerkers staan iedereen altijd zo goed mogelijk te woord.

“Dat er altijd iemand is, geeft me een veilig gevoel”

Omdat we graag zien dat ook dierbaren zich bij ons thuis voelen, hebben we een mooie familiekamer die aanvoelt als een huiskamer. Hier kunnen familieleden waken, even tot rust komen of een gesprek met onze medewerkers voeren. Dat kan ook een begeleidend gesprek met onze geestelijk verzorger of de psycholoog zijn, want ook voor familie gaat een afscheidperiode vaak met veel emoties gepaard.

Een waardig afscheid

Onze zorg en aandacht reikt ook voorbij het laatste moment. Uit respect voor alle overledenen doen we hen altijd uitgeleide, waarbij onze medewerkers een erehaag vormen. Een bijzonder moment dat door naasten zeer op prijs wordt gesteld.

Meer dan een hospice

Is de Palliatieve Unit van Oostergouw een hospice? Wat zorg en ondersteuning in de laatste levensfase betreft zijn er zeker raakvlakken. Toch zijn er ook verschillen. Zo is een hospice vaak kleiner van opzet en blijft u onder behandeling van uw eigen huisarts en apotheek. Bij de palliatieve unit van Oostergouw bent u onder behandeling van onze specialist ouderengeneeskunde en zijn materialen/ hulpmiddelen altijd beschikbaar en op voorraad. Ook zijn er in een hospice doorgaans minder voorzieningen zoals een restaurant of kapper. U en uw familie kunnen zelf het beste bepalen wat bij u past. Kom daarvoor gerust een langs voor een vrijblijvend gesprek en rondleiding.

